

Een koninkrijk van gerechtigheid

Vandaag de derde preek in de preekserie. 'Wat leerde Jezus ons eigenlijk?' Jezus groeit op als een jongetje bij zijn ouders, Maria en Jozef. Na zijn doop, door Johannes, en nadat Jezus in de woestijn verzocht is, begint zijn openbare optreden. Hij is ongeveer dertig jaar oud

Marcus 1

¹⁴Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. ¹⁵Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

De boodschap van Jezus: -Het 'koninkrijk van God' is nabij

De uitnodiging van Jezus: -Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws

Het goede nieuws is de boodschap over het koninkrijk van God. De boodschap van het koninkrijk is anders dan wat zijn toehoorders tot op dat moment geloofden. Een 'tot inkeer komen' een 'verandering van denken' is nodig. De boodschap van Jezus is revolutionair! Zijn boodschap zal de wereld op zijn kop zetten. In de evangeliën (wat overigens ook goede boodschap betekent), de beschrijvingen van het leven van Jezus door de bril van Matteus-Marcus-Lucas-Johannes, zien we de verkondiging van wat het koninkrijk van God is. Een heel belangrijk element is, dat het GOED NIEUWS is. En dat is dan meteen een belangrijke manier om te toetsen of iemands uitleg van wat Jezus leerde, is wat Jezus bedoelde.

Iemand zei eens tegen mij: 'Ik geloof dat als iemand zelfmoord pleegt, dat hij in de hel komt' en er was zelfs een soort van Bijbelse onderbouwing.

Is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws? Dat is afschuwelijk nieuws...!

[Ik vind het altijd al erg moeilijk om op de stoel van God te gaan zitten.

Uiteindelijk bepalen wij niet hoe het met iemand verder gaat.]

Iemand is zo verblind, zo verward, is gevangen in zoveel pijn, dat hij geen andere uitweg ziet dan een eind aan zijn leven te maken. En het goede nieuws dat Jezus verkondigde, zou zijn dat deze persoon voor eeuwig gescheiden van God zou leven?? Hier wringt iets... Als de boodschap van het koninkrijk verdraait wordt tot slecht nieuws, dan is dat niet wat Jezus bedoelde. 'kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws', zei Jezus. Verander je manier van denken
Laten we nog even kijken naar het Missie-statement van Jezus

Lucas 4

¹⁸De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

Jezus is gekomen om HERSTEL te brengen. Kun je dat ontvangen?

De boodschap van Jezus, de boodschap van het Koninkrijk van God is Goed Nieuws!!

We hebben twee weken geleden gezien dat Jezus het Licht is, dat in de duisternis schijnt. En we hebben gezien dat Jezus tegen zijn leerlingen en tegen de mensen, tegen ons zegt: 'jullie zijn het licht, laat jullie licht schijnen voor de mensen'

Jezus benadert ons positief. Hij kijkt dwars door onze beschadigingen heen, hij ziet wie we werkelijk zijn: jullie zijn het licht.

Vorige week sprak Rick Verkijk en hij las:

Lucas 6

²⁷Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, ²⁸zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Dat is nog eens 'je licht laten schijnen'. Maar wie van ons kan dit? We lopen tegen onze grenzen aan als Jezus dit tegen ons zegt.

Rick hielp me vorige week met wat hij zei. Dit is een uitnodiging van Jezus, een uitnodiging om Hem te volgen hierin en om Hem te vertrouwen. En door samen met God op weg te gaan. Door samen met Hem deze weg van *liefhebben*, van *zegenen* op te gaan, door Hem te vertrouwen, ontvangen we zelf herstel in onze ziel. God is een God van Herstel!

Er is een deel in de Bergrede waar het heel duidelijk wordt dat de leer van Jezus anders is dan waar de mensen aan gewend waren. Jezus zet letterlijk twee manieren van denken tegenover elkaar. Hij geeft diverse praktische voorbeelden. Uit het leven gegrepen. Hij zegt steeds 'Jullie hebben gehoord dat..., en ik zeg je dat...'

Matteus 5

²¹Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht." ²²En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.

...
²⁷Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." ²⁸En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.

...
³⁸Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand." ³⁹En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

...
⁴³Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." ⁴⁴En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, ⁴⁵alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Je zou ontmoedigd kunnen raken door wat Jezus zegt. Hij legt de lat op een onbereikbaar hoog nivo... We falen allemaal op deze standaard...

Maar onthoud: 'Jezus komt goed nieuws brengen'

Wat is het goede nieuws? Het klinkt voor mij als een onmogelijke opdracht...

Jezus zet hier twee systemen tegenover elkaar.

De vorige keer heb ik het twee vormen van rechtvaardigheid genoemd.

De eerste vorm van rechtvaardigheid werkt als volgt:

- Er is een wet, een standaard
- Je moet je aan die wet houden
- En als je die wet overtreedt, volgt er een straf

Deze vorm van gerechtigheid kennen we goed. Dit is hoe het in Nederland functioneert. We leven in een rechtstaat. En dat is op zich een geweldige zegen.

Als ik een overtreding bega, een moord of een diefstal, dan moet ik me voor de rechter verantwoorden en ik krijg een straf.
En zo houden we onze maatschappij veilig...

De tweede vorm van rechtvaardigheid werkt anders:

- Er is geen onrecht dat bestraft moet worden. *Wat wordt hier bedoeld?*
- Samenleving wordt gekenmerkt door *liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.* (Gal5:23)

Deze tweede vorm van gerechtigheid is de gerechtigheid die hoort bij het Koninkrijk van de Hemel.

Als Jezus zegt:

Jullie hebben gehoord dat.....dan is dat altijd een referentie aan de eerste vorm van gerechtigheid.

Als Jezus zegt:

En ik zeg jullie dat.....dan is dat een referentie aan het Koninkrijk van God.

Deze twee vormen van gerechtigheid worden al door de profeet Jeremia, 700 jaar eerder, benoemd. Kijk maar:

Jeremia 31

³¹*De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, ³²een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.*

³³*Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. ³⁴Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: "Leer de HEER kennen," want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.*

De komst van Jezus luidt een nieuw tijdperk in. Door naar Jezus te kijken leren we de Heer kennen. Jezus leert ons wat vergeving is. Jezus leert ons hoe we kunnen leven in verbondenheid met Vader en Geest. En er is die prachtige vrucht van de Geest die groeit als we samenleven in Gods Koninkrijk.

De eerste vorm van gerechtigheid, die van de wet, leidt niet tot herstel van mensen. De wet vertelt wel wat goed en slecht is. Maar de wet verandert geen mensen. De tweede vorm van gerechtigheid, die van 'de vrucht van de Geest' leidt tot herstel van mensen.

Gods Plan is dat steeds meer mensen hun leven willen leven samen met God. Gods Plan is dat wij Hem leren kennen. Zijn Plan is dat in ons leven 'de vrucht van de Geest' groeit. Zijn Plan is dat steeds meer mensen tot herstel komen. Zijn Plan is dat er een olievlek van Liefde over deze aarde gaat.

Herstel vindt nooit plaats door mensen uit te sluiten.

Herstel vindt plaats in gemeenschap met God en met mensen.

Daarom is het zo fenomenaal dat Jezus, als mens, naar ons toe is gekomen. Hij is onze geneesheer, hij is degene die herstel brengt in jouw en in mijn leven.

En wij hebben genezing nodig!! Daarom sluit Jezus niemand uit, *niemand, nooit...* Gods Koninkrijk is inclusief. Iedereen is welkom. Het is GOED NIEUWS! *Het is zelfs zo goed dat we het moeilijk vinden om het te omarmen.*

De tweede vorm van gerechtigheid, de gerechtigheid van het Koninkrijk van God, omsluit de eerste vorm van gerechtigheid, de gerechtigheid van de wet.

Daarom zegt Jezus:

Matteus 5

⁷Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

De Wet en de Profeten vinden hun vervulling in de Wet van de Liefde.

Even verderop zegt Jezus:

Matteus 5

²⁰Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Deze tekst kun je alleen begrijpen, als je het verschil tussen de twee soorten gerechtigheid begrijpt. Jezus zegt: je kun het Koninkrijk van God niet binnengaan, als je gerechtigheid gebaseerd is op het houden van de wet. (Dat is wat de schriftgeleerden deden, de wet proberen te houden). Maar als jouw gerechtigheid gebaseerd is op een verlangen om je leven te leven samen met Jezus. Gebaseerd op een eerlijke uitroep: 'ik kan het niet'. Gebaseerd op 'ik wil graag een leven van liefde leven, wilt U me helpen.' (tot inkeer komen)

Dan ben je een leerling van Jezus in Gods Koninkrijk.

Je bent dan ingegaan op de uitnodiging van Jezus:

Marcus 1:15

'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

We hebben de twee soorten gerechtigheid nu bestudeerd vanuit de Bergrede, het onderwijs van Jezus.

We hebben gekeken naar deze twee soorten gerechtigheid vanuit de profeet Jeremia.

Ik wil eindigen met een paar woorden die Paulus hierover schrijft in de brief aan de Romeinen. We lezen alleen deze tekst. Ik zal geen toelichting geven, omdat we de toelichting al gehad hebben. Het is meer een bevestiging dat dit het onderwijs was van de apostelen, dat dit het onderwijs is dat de wereld op zijn kop zette. Wat Jezus leerde over het Koninkrijk van God is Goed Nieuws!

Romeinen 7

¹Weet u dan niet, broeders en zusters – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen –, dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft? ²Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. ³Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. ⁴Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. ⁵Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. ⁶We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

AMEN